

BETROKKEN SCHEIDINGSMEDIATOR KARINA BEERS:

“Ik wil oprecht dat het goed gaat”

## AAN ALLE GESCEIDEN OUDERS

Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. Wij zijn **de miljoenen** kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag stort onze wereld in. Alles wat veilig en vertrouwd was wordt ineens anders. Veel van ons moeten verhuizen, naar een andere school, wennen aan jullie nieuwe liefdes en in het ergste geval 1 van de ouders heel erg missen. En dat doet pijn.

We willen zo graag allebei onze ouders in ons leven. Twee ouders die van ons houden en ons groot zien worden. Twee ouders die staan te juichen langs de lijn, trots zijn als we goeie cijfers halen en alles willen weten over ons eerste gebroken hart. Die samen op de eerste rij zitten als we examen doen en liefdevol hun eerste kleinkind vasthouden.

Weten jullie wel hoeveel verdriet we soms stiekem hebben? Als we de boodschapper moeten zijn. Als we moeten luisteren naar de gemene dingen die jullie over elkaar zeggen. Als we zien dat jullie elkaar **vegeren** waar we bij zijn. Weten jullie wel hoe moeilijk het is om van jullie allebei te houden, terwijl dat soms van 1 van jullie niet mag? Dat we dan maar niks zeggen over hoe leuk het weekend was?



Ze is advocaat, maar noemt zichzelf liever scheidingsmediator, het woord 'advocaat' vindt ze een sfeer van strijd uitstralen en dat wil ze juist niet. Karina Beers (37) werkt liever met het harmonieuze oplosmodel van de 'mediation': "De lijnen zijn korter, je kunt sneller schakelen."

Auteur: Anne-Marie Loran | Fotografie: Josje Blokland fotografie

Een scheiding is een van de heftigste dingen die je kunt meemaken in je leven; mensen realiseren zich vaak niet wat er allemaal bij komt kijken. Veel relaties lopen stuk op de communicatie, maar bij een scheiding moet je meer gaan communiceren dan ooit. Mediation, oftewel bemiddeling, heeft daarom Karina's voorkeur. Makkelijker is het niet, want je zit met elkaar aan tafel om samen de puzzelstukjes voor de oplossing bij elkaar te zoeken.

### STAP VOOR STAP

Karina gaat stap voor stap te werk: "Het begint met een intakegesprek om te kijken of er een klik is, we moeten namelijk wel kunnen samenwerken en vertrouwen in elkaar hebben. Na het eerste gesprek is er aandacht voor alle emoties, want die zitten vaak in de weg. De volgende stap is het maken van afspraken over de kinderen, daarna volgen de financiën, de verdeling en het bespreken van de stukken. Bij stellen zonder kinderen gaat het niet anders, want ook dan heb je een verantwoordelijkheid naar elkaar om het goed op te lossen."

Karina is al veertien jaar advocaat. Lachend vertelt ze: "Ik wilde eigenlijk nooit advocaat worden, maar het liep anders." Ze specialiseerde zich in het familierecht en mediation en vindt nu dat ze het mooiste vak heeft wat er is. "Het is emotioneel gezien niet altijd het leukste vak, maar je kan echt van betekenis zijn. Ik ben ook oprecht blij als dingen lukken, bijvoorbeeld als een van de twee in het huis kan blijven wonen." Haar cliënten waarderen dat en zijn vol lof over haar duidelijke communicatie, professionaliteit en betrokkenheid.

### BRIEF

Als je binnenkomt bij Beers Advocatenkantoor trekken twee dingen meteen de aandacht: de cyclaam-roze wand en een megagrote brief, gericht aan alle gescheiden ouders. Die brief kan wat Karina betreft niet groot genoeg zijn. Vooral de zin *Laat ons alsjeblift geen kant kiezen* komt binnen. De brief is van Villa Pinedo, een stichting die kinderen van gescheiden ouders een plek biedt om hun verhaal kwijt te kunnen. Omdat het belangrijk is dat kinderen zich gehoord voelen, neemt Karina ook altijd met de ouders door hoe ze het scheidingsnieuws gaan vertellen.



In tegenstelling tot veel andere advocaten en mediators kijkt Karina verder dan het hier en nu: "Natuurlijk moet je afspraken maken, maar het convenant moet je daarna eigenlijk in de diepste la opbergen en er nooit meer uithalen. Je moet vooral een goede basis leggen voor de toekomst want als je hier de deur uitloopt, moet je ook verder kunnen." Bij een scheiding zijn ook geen winnaars, er zijn alleen maar verliezers. Daarom zegt ze rustig 'nee' als cliënten iets willen wat niet realistisch is voor de andere partij. Dat roept natuurlijk wel eens weerstand op, ze wijst naar de deur en zegt: "Met die deur is vaak genoeg geslagen."

### ROZE BRIL

Tegen de wand staat een rek met tijdschriften en boeken over scheiden. In een van die boeken zit een roze bril. "In de kern komt het erop neer dat je die roze bril heel vaak moet opzetten. Je moet elkaar wat durven gunnen, wat vaker tot 10 tellen." Is de wand daarom roze? Karina lacht: "Dat is mijn eigenwijsheid. Toen ik begon, hadden veel advocatenkantoren van die donkerblauwe kleuren en sierlijke gouden letters. Ik durf te zeggen dat ik anders ben, vandaar die roze kleur." Maar ze draagt wel een donkerblauwe blazer met goudkleurige knopen, eigenwijs gecombineerd met gympen.

**Beers Advocatenkantoor**  
Veersedijk 59  
3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht  
078 6 823 626  
info@beersadvocatenkantoor.nl  
www.beersadvocatenkantoor.nl